

Schapekoppen



De bijnaam van de Lierenaars is vereeuwigd in het **Schapekoppenmonument**, opgesteld in de schaduw van de **Zimmertoren**.

Een legende vertelt ons het verhaal achter de beeldengroep van **een herder met zijn schapen**.

In de 14de eeuw wilde Hertog Jan II de Lierenaars bedanken voor hun diensten tijdens zijn strijd tegen de Mechelaren. Ze mochten hun beloning zelf kiezen: een veemarkt of een universiteit. Ze opteerden voor het stapelrecht op vee, een keuze die Lier geen windeieren legde, omdat er per regio maar een werd toegestaan. Zo verhuisde de veemarkt van Wespelaar naar Lier en zuchtte de hertog: "O, die schapekoppen".

1425 kreeg Leuven dan de eerste universiteit in de Lage Landen.

De Lierse kunstenaar **Bertro** realiseerde naast dit **Schapekoppenmonument** nog andere beelden in Lier, zoals Wardje ^[1], Pallieter & Marieke ^[2] en de Avro Lancaster. ^[3]

Nuttige info:

Schapekoppenstraat

Gerelateerde inhoud:

Wardje

Pallieter & Marieke

Avro Lancaster

Zimmertoren en -museum

Bron-URL: <https://www.visitlier.be/zien/sculpturen/schapenkoppen>

Links:

[1] <https://www.visitlier.be/zien/standbeelden/wardje>

[2] <https://www.visitlier.be/zien/sculpturen/pallieter-marieke>

[3] <https://www.visitlier.be/zien/sculpturen/avro-lancaster>