

## Stadspark



Het **stadspark** is een oase van rust in het centrum.

Je kan er kuieren langs de **vijver** met witte voetgangersbruggen en genieten van een picknick op het grasveld.

Je vindt hier een grote variëteit aan bomen en struiken. Midden in het groen van het stadspark staat een beeld van de kunstsmit Louis van Boeckel. <sup>[1]</sup>

Ter hoogte van de voormalige 'Groote Hofstadt', het latere Timmermans-Opsomerhuis, waren vroeger een lusthof met gebouwen, broeikassen, een tuin, een blekerij en hooilanden. In 1917-1919 werden de gronden door de stad aangekocht en heraangelegd als een openbaar **park**.

In het **stadspark** is er een avontuurlijke **speeltuin**, een **lig-** en **picknickweide** met zonnentent.

In het **vertelhuisje** vinden regelmatig vertellingen plaats.

Het **Koffiehuisje** biedt lekkere hapjes, dranken en ijsjes aan. Een openbare fietspomp en herstelkit zijn er beschikbaar.

### **Nuttige info:**

Netelaan

Het **Koffiehuisje** is open van 1 april tot na de herfstvakantie:

- elke woensdag 11-19 uur
- elk weekend en feestdag 11-19 uur
- in de paasvakantie, zomervakantie en herfstvakantie 11-19 uur

Meer info over activiteiten in en rond het stadspark vind je op [speleninlier.be](https://speleninlier.be) [2].

**Gerelateerde inhoud:**

Louis van Boeckel  
picknick@lier

---

**Bron-URL:** <https://www.visitlier.be/zien/natuur/stadspark>

**Links:**

[1] <https://www.visitlier.be/zien/sculpturen/louis-van-boeckel>

[2] <https://speleninlier.be>