

## Dungelhoeff



De voormalige kazerne **Kwartier CDT Dungelhoeff** wordt tussen 1884 en 1898 gebouwd als verblijfplaats voor vier Batterijen Artillerie.

Pas na WO I krijgt de kazerne de naam **Dungelhoeff**, als aandenken aan de commandant van de 23de Batterij, **Gustave Dungelhoeff**.

In 1955 wordt een deel van de kazerne heringericht als **Koninklijke Cadettenschool** en neemt er een nieuwe Nederlandstalige afdeling haar intrek.

In 1975 doen de eerste vrouwen hun intrede in de krijgsmacht en vanaf 1978 komen ze ook in Lier aan.

In 1991 verlaten de cadetten de school, in 1998 de laatste militairen. De kazerne heeft nu geen militaire functie meer.

Het complex wordt gedeeltelijk afgebroken, gedeeltelijk gerenoveerd en omgebouwd.

Op de **Dungelhoeffsite** vinden we nu het stadskantoor, het Sociaal Huis, het politiekantoor, nieuwe wooneenheden, een ondergrondse parking en een zwembad [1].

Herinneringen aan het militaire verleden zijn het **gedenkteken** voor het **4de Artillerieregiment**, aan het zwembad, en het **gedenkteken** voor het **2de Artillerieregiment** en twee kanonnen op het Paradeplein.

**Nuttige info:**

Baron Opsomerlaan 51  
Paradeplein

**Gerelateerde inhoud:**

Cadetje

---

**Bron-URL:** <https://www.visitlier.be/zien/interessante-locaties/dungelhoeff>

**Links:**

[1] <https://www.visitlier.be/doen/zwemmen/zwemmen>